

31-08-2013

Met een gevoel tussen hoop en vrees trokken we de Zuiderheide op. De enigszins herfstachtige sfeer werkte mee aan de verbeelding. We hebben geroken, geproefd, bekeken en bewonderd. Met 14 ogen vonden we toch nog 26 soorten! Leuk om er weer even in te komen. Vooral de franjekelkjes, de heksenboleet, de koeienboleet en de vuurzwam waren leuke vondsten. De volledige lijst wordt t.z.t. ook op deze website geplaatst.

14-09-2013

Om 10 uur druppelde het nog een beetje na, maar precies tot het einde van de excursie bleef het droog! Vanwege de droogte zaten we als paddenstoelenliefhebbers op regen te wachten, maar natuurlijk niet tijdens een excursie..... We hadden geluk! Deze keer waren we op Hilverbeek, waar Jaap ons rondleidde. Er waren weinig grote paddenstoelen met hoeden, wat ons noodzaakte naar kleine soorten en houtpaddenstoelen te kijken met als resultaat meer dan 50 soorten! Leuke vondsten waren het Gestreept nestzwammetje, de Kogelwerper, het Kastanjestromakelkje (vrij zeldzaam) op de bolster van een Tamme kastanje, de Waslakzwam aan de voet van een beuk en de Paarse wasporia (vrij zeldzaam). Jaap maakte er mooie foto's van.

29-09-2013

Rob leidde ons deze keer rond in de omgeving van de Woensberg. Het is een leuk gebied met veel mogelijkheden. Niet alleen voor paddenstoelen, maar ook botanisch heel interessant. De droogte begint ons echter parten te spelen. Dat was vandaag ook zeker weer te merken. Toch kwamen we nog op ongeveer 30 verschillende soorten waaronder het Gewoon sneeuwzwammetje, een van de soorten wasplaten.

5-10-2013

Hallo paddenstoelenliefhebbers, De hoosbuien van vrijdag en de ochtenddauw hebben de paddenstoelen kennelijk goed gedaan. Het aantal soorten na de droge periode viel niet tegen! Marianne was onze excursieleider en leidde ons door laan, over kapvlakte en langs houtwal. Toch moeten we het nog steeds hebben van de kleinere soorten. Ook kwamen we enkele prachtige slijmzwammen tegen. De grote strook IJsvingertjes was van een grote schoonheid.

20-10-2013

Het was een uitgelezen herfstdag deze 20e oktober. Petra leidde ons naar de beste plekken van het gebied. Door het enthousiasme van de 17 deelnemers werd de excursie spontaan verlengd. In korte tijd vonden we er dan ook meer dan 100 soorten! Voor herhaling vatbaar!

03-11-2013

Hallo allemaal,

Dankzij Jan-Willem, die hiervoor speciaal vergunning had aangevraagd, konden we het prachtige stuifzandgebied van het Laarder Wasmear bezoeken. Een on-Nederlands landschap!



Wie de elementen trotseerde werd niet teleurgesteld! Gezoned elfenbankje, Groot oranje mosschijfje, Echte tolszwam en een grote groep Zilversteelzwavelkoppen, waarvan de laatste twee op de Rode Lijst staan, waren mooie vondsten.

We besloten de excursie met een warm drankje aan de grote tafel van 't Bluk. Gezellig dat bijna iedereen er was!

16-11-2013

Dit was al weer de laatste excursie van dit jaar. Vincent nam ons mee naar Naarden-Vesting.

